

# “Het was 24 uur bibberen”

**Anthony Kumpen, Bert Longin, Frank Belien en Henk Haane hebben de 32ste editie van de 24 Uur van Zolder gewonnen. Met een Porsche 997 van First Motorsport hadden ze liefst 37 ronden voorsprong. Kumpen is nu alleen recordhouder met vijf overwinningen.**

## 24 Uur van Zolder

37 ronden voorsprong, dan kan je van een walk-over spreken. Maar zo makkelijk was het niet, verzekert Anthony Kumpen. “Je moet toch nog altijd fitnesshen, en die regenbui zorgde op het einde voor extra stress. Onze grote concurrent NGT

heeft een fout gemaakt, wij niet. Het was een redelijk tactische wedstrijd. Rond 4 uur 's ochtends heeft teambaas Jo Jammers me gevraagd om het verschil te maken. Ik heb een stint gereden met rondjes van 1'36" of 1'37" en Bert Longin heeft nog een tijd aan dat tempo doorgereden. Daar-mee hadden we 4 ronden voorsprong en gaf de tegenstand het op. Ik was al recordhouder, maar nu ben ik alleen en dat betekent **toch nog iets meer. Ik heb de meeste zeges op Circuit Zolder, de meeste podiumplaatsen en de meeste overwinningen in de 24 Uur. Datis toch iets uniek”, aldus de 31-jarige Kumpen.**

Bert Longin pakte zijn vierde overwinning, waarmee hij in de

statistieken naast Vincent Dupont en Marc Goossens komt. Voor Henk Haane en Frank Belien was het de eerste zege, en voor Belien heeft die een speciale betekenis: “Dit had mijn vader Maurice moeten meemaken. Hij was decenia lang directeur van het circuit en stond aan de wieg van de 24 Uur. En nu wint zijn zoon! Het was fantastisch dat ik als gentleman driver met drie toppiloten mocht meertijden. Zo hard als zij kan ik niet trappen, maar ik heb geen fouten gemaakt en veel van hen geleerd.”

Maar de gelukkigste mens in Zolder en omstreken was ongetwijfeld Jo Jammers, de teambaas van het winnende First

Motorsport, gebaseerd in Zolder. “Het was 24 uur bibberen. Ik had er al zo dikwijls naast gegrepen. Bijna elk jaar op het podium, maar nooit winnen. Nu is het er eindelijk van gekomen. Vorigjaar teamkampioen in de Belcar, nu winnaar van de 24 Uur: ik mag nu wel zeggen dat ik bewezen heb dat ik een winnende auto kan bouwen. Dit is een droom die uitkomt. Morgen stop ik met roken. Dat had ik vorig jaar beloofd als ik de 24 Uur zou winnen.”

### Kapsel eraf

Groot feest ook bij Limburg Racing, het gelegenheidsteam van de broers Alain en Patrick Franssen en vader Patric en

zoon Dylan Dertaele. De vier Overpeltenaren stuurden hun Porsche naar de tweede plaats.

“Heel tevreden”, zegt Dylan Dertaele. “Wij hadden op de top vijf gehoopt en het is de tweede plaats geworden. Op een gegeven moment vreesden we dat de Belien-BMW terugkwam, maar we konden hem afhouden. We stonden wel 40 minuten stil door een kapotte radiator. Een onderdeel op de piste was tegen de Porsche gevlogen.”

Na de race werd bij de broers Franssen de tondeuze bowengehaald. Het gevolg van een wedstrijdenschap.

**MARCCORNEILISSEN**